



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

| | | |
|--|--|---|
| Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΓ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1957 | Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Πέμπτη 30 Ἰουνίου 2016 | Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης |
|--|--|---|

Ἡ νίκη τῶν 12 Ἀποστόλων

«Ἴδου ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16)

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑπῆρχε ἄπιστος καὶ ἄθεος. Τώρα δυστυχῶς ὄχι μόνο στὶς πόλεις ἀλλὰ καὶ στὸ μικρότερο χωριὸ **ὑπάρχουν ἄπιστοι**, ποὺ ἀρνοῦνται τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία· καὶ τὰ διακωμῶδου.

Ψέματα λοιπὸν τὰ θεωροῦν; **Ἀπαντοῦμε.**

Ἡ θρησκεία μας, ποὺ τὴν ἴδρυσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶνε ὄλο ἀλήθεια, λάμπει σὰν τὸν ἥλιο. Καὶ **ἔχει ἀποδείξεις**, ντοκουμέντα. Πόσες ἀποδείξεις; Ἄν μπορῆς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, ἄλλο τόσο μποροῦμε νὰ μετρήσουμε καὶ τὶς ἀποδείξεις ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή.

Ἄπ' ὄλες τὶς ἀποδείξεις προβάλλει τώρα μία ἀπὸ τὶς πιὸ τρανές· κι αὐτὴ εἶνε οἱ σημερινοὶ ἅγιοι, **οἱ 12 Ἀπόστολοι**. Λίγα λόγια ἐπ' αὐτοῦ.

Θ' ἀναφέρω ἓνα παράδειγμα, ποὺ τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ξέρετε, ὅτι στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση ζοῦν **λύκοι**. Τώρα τὸ καλοκαίρι εἶνε ἐκεῖ· ἀλλὰ τὸ χειμῶνα, μὲ τὸ πολὺ κρύο, τὰ ἄγρια αὐτὰ ζῶα πεινασμένα κατεβαίνουν χαμηλά, πλησιάζουν τὰ μαντριά, ὀρμοῦν σὲ κοπάδια, τρῶνε πρόβατα, κι ἀλλοίμονο στὸν τσοπάνο ποὺ δὲν ἔχει σκυλιά. Πολλοὶ χωρικοὶ μας ἔχουν δεῖ λύκο. Ὑπάρχουν διάφορες ράτσες· οἱ πιὸ ἐπικίνδunami λύκοι εἶνε οἱ γκριζοί.

Μιὰ παρέκβασι ἐδῶ. Στὴν Τουρκία οἱ **γκρίζοι λύκοι**» ἔγιναν σῆμα καὶ ὄνομασία φανατικῶν ἐθνιστῶν, ὀργανωμένων σὲ ἐγκληματικὲς ὁμάδες μὲ στόχο ἰδίως τοὺς Χριστιανούς. Τέτοιος ἦταν ὁ Κεμάλ, καὶ στὰ ἴχνη του συνεχίζουν ἄλλοι, ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν ὅσους Χριστιανούς ἀπέμειναν ἐκεῖ.

Ἐπανέρχομαι. Ὑποθέστε λοιπὸν, ὅτι ἔχετε **12 πρόβατα**· καὶ στὰ ἄκακα αὐτὰ πρόβατα, ἐκεῖ ποὺ βόσκουν ἤσυχά, ἐπιτίθεται ἓνα κοπάδι πεινασμένων λύκων. Τί περιμένετε νὰ γίνῃ; Ἀσφαλῶς οἱ λύκοι θὰ τὰ κατασπαράξουν, θὰ τὰ κάνουν μεζέ· δὲν θὰ μείνῃ οὔτε κόκκαλο.

Ἀλλὰ σήμερα βλέπουμε ἓνα παράξενο γεγονός, ἓνα θαῦμα· 12 πρόβατα ἔπεσαν μέσα σὲ λύκους καὶ ὅμως **δὲν νικήθηκαν!** Ποιὰ εἶνε τὰ πρόβατα αὐτά; **Οἱ 12 Ἀπόστολοι**. Ἔτσι τοὺς εἶπε ὁ Χριστός· «Ἴδου ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16. Λουκ. 10,3). Ἀδύνατοι ἦταν, ἄοπλοι, χωρὶς οὔτ' ἓνα σουγιᾶ πάνω τους· λεφτὰ δὲν εἶχαν, οὔτε δραχμὴ στὴν τσέπη, πάμφτωχοι· γράμματα δὲν ἔξεραν, οὔτε τὴν ὑπογραφή τους μποροῦσαν νὰ βάλουν.

Τὰ 12 αὐτὰ πρόβατα τὰ ἔβαλαν μὲ τοὺς **λύκους**, μὲ τὸν **κόσμο τῆς εἰδωλολατρίας**· βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες, στρατηγούς καὶ ὀπλισμένα σώματα, φυλακὲς καὶ βασανιστήρια, δημίους καὶ θηρία, σχολὲς καὶ ἀκαδημίες, ῥήτορες καὶ φιλοσόφους. Ὅλοι αὐτοὶ, ὅταν εἶδαν τοὺς ἀποστόλους, λύσσαξαν· ἔπεσαν πάνω τους νὰ τοὺς κατασπαράξουν. Κι ὅμως οἱ ἀπόστολοι δὲν νικήθηκαν· ἀντιθέτως, αὐτοὶ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ νίκησαν ὄλο τὸν ἀρχαῖο κόσμο καὶ διέδωσαν παντοῦ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Δώδεκα ἦταν καὶ νίκησαν τόσους. Σήμερα ὅπου νὰ πᾶς θὰ βρῆς νὰ ἔχη φτάσει ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ. Νὰ τὸ θαῦμα· τὰ πρόβατα **νίκησαν τοὺς λύκους!** Καὶ μόνο αὐτό;

Ἔγινε κ' ἓνα ἄλλο ἀκόμη μεγαλύτερο θαῦμα. Ποιό· ὅτι τὰ πρόβατα σὲ πολλὲς περιπτώσεις **μετέβαλαν τοὺς λύκους σὲ πρόβατα!** Ὄρισμένοι ἀπὸ ἑκείνους ποὺ τοὺς καταδίωκαν, τοὺς φυλάκιζαν, τοὺς βασάνιζαν καὶ τοὺς θανάτωναν, μετανόησαν, πίστεψαν, ἔγιναν κι αὐτοὶ πρόβατα. Πραγματοποιήθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα ποὺ λέει, ὅτι «θὰ βοσκήσῃ μαζί ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί» (Ἠσ. 11,6). Νὰ τὸ μεγάλο θαῦμα· ἀνθρώπους ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ τοὺς διορθώσουν οὔτε φιλόσοφοι οὔτε ῥήτορες οὔτε ποιηταί, τοὺς ἄλλαξε τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα. Νὰ ἡ νίκη τῶν ἀποστόλων!

Δύο θαύματα λοιπὸν· τὰ πρόβατα ὄχι μόνο νίκησαν τοὺς λύκους ἀλλὰ καὶ πολλοὺς λύ-

κους τούς έκαναν πρόβατα. Γι' αυτό είπα ότι οί απόστολοι είνε τρανή απόδειξις ότι ή πίστι μας είνε άληθινή. Γιατί διαδόθηκε βέβαια και ή θρησκεία του Μωάμεθ, αλλά πώς· με τὸ μαχαίρι, με τὴ βία· ἐνῶ **ὁ Χριστιανισμὸς διαδόθηκε διωκόμενος καὶ σφαζόμενος**, κι αὐτὸ δείχνει ὅτι είνε ἐκ Θεοῦ.

Θὰ πῆ ἴσως κάποιος· Αὐτὰ είνε πράγματα παλαιά... **Θέλεις λοιπὸν σημερινά;** Ὅριστε.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας **στή Ῥωσία** κυβερνοῦσαν ἄθεοι, πού κατεδίωξαν ἀπηνῶς, σάν λύκοι, τὴν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ· γκρέμισαν ἐκκλησίες, θανάτωσαν κληρικούς, φυλάκισαν ἀρχιερεῖς, ἔστειλαν στὰ ψυχιατρεῖα χιλιάδες πιστούς. Αὐτοὶ προέβλεπαν, ὅτι σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ἀκούγεται πιά στὴ Ῥωσία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ μόνο ὁ Μάρξ, ὁ Λένιν κι ὁ Στάλιν. Πέρασαν λοιπὸν 75 χρόνια, καὶ ἐν τούτοις ἡ θρησκεία ζῆ ἐκεῖ, καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ θερμὰ ἀπὸ ἐδῶ. Θέλετε νὰ δῆτε ζωντανὴ θρησκεία, με ἐκκλησιασμό, κατάνυξι, δάκρυα; πηγαίνετε στὴ Ῥωσία. Οἱ κυβερνῶντες κατάλαβαν, ὅτι δὲν μπορεῖ τὸ κράτος νὰ τὰ βάλῃ με τὴ θρησκεία, καὶ ἔδωσε θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

Θέλετε ἄλλο ἓνα σημερινὸ παράδειγμα ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ πίστι μας είνε ὀλοζώντανα; Προχθὲς ἦρθε στὴ μητρόπολι ἓνας δικὸς μας ἱεραπόστολος. Πίστευε δυνατὰ στὸ Χριστὸ καὶ νέο παιδί, 25 - 30 χρονῶν, ἄφησε πατέρα καὶ μάνα, καὶ πῆγε **στὴν Ἀφρική**, στοὺς μαύρους, πού δὲν γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἔμεινε ἐκεῖ, ἐργάστηκε, κήρυξε, κατήχησε καὶ βάπτισε – πόσους λέτε· 15.000 χιλιάδες! Καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμα πού πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ θέλουν νὰ βαπτισθοῦν.

Νὰ λοιπὸν ὅτι ὄχι μόνο «*τῷ καιρῷ ἐκείνῳ*» ἀλλὰ **καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ νικᾷ**.

* * *

Γι' αὐτὸ, ἀγαπητοί μου, κλειστε τ' αὐτιά σας στὰ κηρύγματα τῶν ἀθέων. Αὐτοὶ θὰ πεθάνουν, θὰ σβήσουν καὶ θὰ λησμονηθοῦν, ἐνῶ **ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα**. Ἡ Ἐκκλησία είνε δέντρο πού δὲν τὸ φύτεψε ἄνθρωπος· τὸ φύτεψε ἡ ἀγία Τριάς, καὶ κανεῖς δὲν θὰ τὸ ξερριζώσῃ· ὄλοι οἱ σατανᾶδες νὰ μαζευτοῦν, δὲν μποροῦν νὰ τὸ κλονίσουν. Σ' αὐτὴ τὴν πίστι ἀνήκουμε, σ' αὐτὴν βαπτισθήκαμε, αὐτὴν ὀμολογοῦμε στὸ «*Πιστεύω*», σ' αὐτὴν νὰ μείνουμε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας.

Πὼς τελείωσαν τὴ ζωὴ τους οἱ ἀπόστολοι; Πλὴν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, πού εἶχε εἰρηνικὸ τέλος, ὄλοι οἱ ἄλλοι μαρτύρησαν γιὰ τὸ Χριστό, ἄλλος με τὸν ἓνα κι ἄλλος με τὸν ἄλλο τρόπο (σταύρωσι, ἀποκεφαλισμό, φωτιά

κ.λπ.). Αὐτὸς είνε ὁ Χριστιανός. Οἱ 12 Ἀπόστολοι μᾶς καλοῦν ὄχι ἀπλῶς νὰ τοὺς ἐορτάζουμε, ἀλλὰ καὶ **νὰ τοὺς μιμηθοῦμε**.

Δηλαδὴ τί; νὰ ξεκινήσουμε νὰ πᾶμε κ' ἐμεῖς στὰ ἄκρα τῆς γῆς νὰ κηρύξουμε τὸ Χριστό; Μακάρι κάποιος νὰ τὸ ἔκαναν. Πολλοί, γιὰ ἄλλο σκοπὸ, ἔφυγαν **στὸ ἐξωτερικὸ** (Αὐστραλία, Καναδᾶ, Ἀμερική, Γερμανία, παντοῦ). Γιατί; Γιὰ τὰ λεπτὰ, γιὰ τὸ παραδάκι. Γιὰ τὸ Χριστό; οὔτε ἓνας! Τί γιορτάζουμε λοιπὸν τοὺς ἀποστόλους; ψέματα είνε ἡ θρησκεία μας;

Ἄλλ' ὄχι ἱεραπόστολοι δὲν γίνονται, μὰ οὔτε κι ὅταν ἀκοῦνε ὅτι **στὴν Ἑλλάδα** ἔχουμε χίλιες ἐνορίες χωρὶς παπᾶ συγκινεῖται κανεῖς. Κανεῖς δὲν ἀποφασίζει νὰ χειροτονηθῇ. Παπᾶς νὰ γίνω; σοῦ λέει. Ἔνα καλὸ παιδί στὴ Φλώρινα, δάσκαλος καὶ ψάλλει καλά, πείσθηκε καὶ μοῦ λέει· Μὲ συγκίνησες, θέλω νὰ γίνω ἱερεὺς. Ὅταν ὁμως πῆγε στὸ σπίτι καὶ τὸ εἶπε στὴ γυναῖκα του, ἐκεῖνη θύμωσε πολὺ, ἔσπασε καθρέφτες, καρέκλες, τὰ πάντα. Τί εἶπες; τοῦ λέει· ἂν πᾶς νὰ γίνης παπᾶς, χωρίζουμε... Νὰ κλάψουμε. Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Δὲν σοῦ λέω λοιπὸν ν' ἀφήσης τὸν τόπο σου καὶ νὰ πᾶς κάτω στοὺς ἀγρίους νὰ γίνης ἱεραπόστολος καὶ νὰ θυσιαστῆς, οὔτε σοῦ λέω νὰ βάλῃς τὸ ράσο καὶ νὰ γίνης κληρικός. Μεῖνε ἐδῶ πού βρίσκεσαι καὶ γίνε ἐδῶ ἓνας ἀπόστολος. Οἱ 12 Μαθηταὶ ἦταν μεγάλοι ἀπόστολοι, ἐσὺ **γίνε ἓνας μικρὸς ἀπόστολος**. Τί θὰ πῆ μικρὸς ἀπόστολος; Εἶσαι π.χ. πατέρας, εἶσαι μάνα; φέρτε τὰ παιδιὰ σας στὴν ἐκκλησία τὴν Κυριακή, καὶ ὄχι τὴν ὥρα πού χτυποῦν οἱ καμπάνες αὐτὰ νὰ κοιμοῦνται, γιὰτὶ ξεγύχτησαν σὲ διασκέδασι καὶ κουρασμένα δὲν σηκώνονται.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ· καὶ παρακαλῶ τὸ Θεό, ὄλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Ἀποστόλους **στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας**, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τους καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Τὸ θέμα μας ἦταν, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι είνε ἡ πιὸ μεγάλη ἀπόδειξις τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστιανισμοῦ· διότι, πρόβατα αὐτοί, νίκησαν τοὺς λύκους, κι ὄχι μόνο νίκησαν τοὺς λύκους, ἀλλὰ ἔκαναν καὶ τοὺς λύκους ἀρνιά – **μεγάλο θαῦμα πού συνεχίζεται** μέχρι καὶ σήμερα.

Διαβάστε τί λέει ἡ Ἀποκάλυψις. Παλεύουν τὰ θηρία, ὁ λύκος, ἡ ἀρκούδα, ἡ τίγρις, τὸ λιοντάρι. Καὶ στὸ τέλος ποιοὶ νικᾷ; Ἔνα ἀρνάκι· αὐτό, «*τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον*» **νικᾷ ὄλα τὰ θηρία** (Ἀπ. 5,6; 17,14). Τὸ δὲ ἀρνίον είνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος