



# ΚΥΡΙΑΚΗ

## ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος Κ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1008 <sup>2</sup>	Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Παρασκευή 18 Ὀκτωβρίου 2013 (2003)	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
--	--	---

## Ὁ βίος καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ ἁγίου

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, 18 Ὀκτωβρίου, ἡ ἀ-  
γία μας Ἐκκλησία, ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλη-  
σία, ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Λουκᾶ. Ἄλ-  
λὰ **ποιός εἶνε ὁ ἅγιος Λουκᾶς;**

\*\*\*

Ἦταν Ἕλληνας στὴν καταγωγή καὶ στὴν πα-  
τρίδα. Στὸ θρήσκευμα ἦταν **εἰδωλόατρης**, ὅ-  
πως ἦταν τότε ὅλος ὁ κόσμος. Ζοῦσε κι αὐτὸς  
μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι τῶν εἰδώλων, ποὺ  
λάτρευαν οἱ ἀρχαῖοι. Σκοτάδι εἶχε στὴν ψυχὴ  
του. Ἀλλὰ τὸ σκοτάδι ἐγίνε φῶς. Αὐτὸ δηλῶ-  
νει καὶ τὸ ὄνομά του· τὸ λατινικὸ «**Λουκᾶς**»  
θὰ πῆ «Φωτεινός». Ἔφυγε ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ  
γνώρισε τὸ φῶς. Τὸ σκοτάδι ἦταν ἡ εἰδωλολα-  
τρία· τὸ φῶς, ὁ ἥλιος ποὺ λάμπει εἰς αἰῶνας αἰ-  
ώνων, εἶνε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας. Πί-  
στεψε στὸ Χριστὸ διὰ τοῦ κηρύγματος τῶν ἀ-  
ποστόλων, καὶ ἰδιαίτερος τοῦ φλογεροῦ κη-  
ρύγματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Βαπτίστη-  
κε καὶ ἐγίνε Χριστιανός· ἦταν ὄχι τυχαῖος, ἀλ-  
λὰ ἕνας σπουδαῖος παράγων τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν **γιατρός**. Προσέφε-  
ρε δωρεὰν τὶς ὑπηρεσίες του στοὺς πάσχον-  
τας ἀδελφούς, ὅπως ἔπειτα ὁ ἅγιος Ἀνάργυ-  
ροι καὶ ὁ ἅγιος Παντελεήμων. Ἔτσι ἀποτελεῖ  
ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς γιατροὺς ποὺ θέλουν ν'  
ἀφοσιωθοῦν στὴν ἐπιστήμη τους καὶ νὰ ὑπη-  
ρετήσουν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸν ἀσθενῆ.

Ὡς ἰατρὸς προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες του  
καὶ στὸν **ἀπόστολο Παῦλο**, ποὺ κι αὐτὸς εἶχε  
ἀνάγκη. –Περίεργο πρᾶγμα, θὰ πῆ κάποιος· ἀ-  
φοῦ ἦταν ἅγιος, γιατί ἦταν ἀσθενής;... Ἐμεῖς,  
ὅταν δοῦμε κάποιον ν' ἀρρωστήσῃ, νομίζου-  
με ὅτι εἶνε ἀμαρτωλός. Δὲν προσβάλλονται  
ὅμως μόνο οἱ ἀμαρτωλοὶ ἀπὸ ἀσθένειες· ἀ-  
σθενοῦν καὶ οἱ ἅγιοι, καὶ κορυφαῖοι ἅγιοι, ὅ-  
πως ὁ Ἰώβ ποὺ ὑπέφερε ἀπὸ λέπρα. Ἔτσι καὶ  
ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἀσθένειες.

Ὁ Λουκᾶς ἦταν, λοιπόν, γιατρός τοῦ ἀπο-  
στόλου Παύλου. Καὶ ὄχι μόνο γιατρός, ἀλλὰ

καὶ πιστὸς **ἀκόλουθος καὶ συνεργάτης** του.  
Ἀκολούθησε τὸν ἀπόστολο Παῦλο σὲ ὅλη τὴ  
δευτέρα ἀποστολικὴ περιοδεία του καὶ ἔφθα-  
σε μαζί του μέχρι τὴ Ἰώμη. Καὶ ἐνῶ ἄλλοι τὸν  
ἐγκατέλειψαν «**ἀγαπήσαντες τὸν νῦν αἰῶνα**»  
(Β' Τιμ. 4,10), ὁ Λουκᾶς ἔμεινε κοντὰ του πιστὸς μέ-  
χρι τέλους· κι ὅταν ὁ Νέρων ἔρριξε τὸν ἀπό-  
στολο Παῦλο στὰ μπουντρούμια, κ' ἐκεῖ ἀκό-  
μα τοῦ προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες του ὁ «**Λου-  
κᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός**» (Κολ. 4,14).

Λένε ὅτι, μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ  
διδασκάλου του, ὁ Λουκᾶς περιώδευσε ἀρκε-  
τὲς πόλεις καὶ χώρες καὶ κήρυξε μὲ φλογερὴ  
καρδιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ παράδοσις λέει ἀκόμα, ὅτι ἦταν καὶ **ζω-  
γράφος**: ἐχειρίζετο ὄχι μόνο τὸ νυστέρι ἀλλὰ  
καὶ τὸ πινέλλο θαυμάσια· καὶ ὅτι ζωγράφισε  
εἰκόνες. Ἰδιαίτερος ζωγράφισε τὴν εἰκόνα τῆς  
ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπως λέει ὁ Παρακλη-  
τικὸς κανὼν· «**Ἄλαλα τὰ χεῖλη τῶν ἀσεβῶν,  
τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν  
σεπτὴν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἀποστό-  
λου Λουκᾶ ἱερωτάτου τὴν ὁδηγήτριαν**» (μεγαλ.).

Νυστέρι λοιπὸν κρατοῦσε καὶ ἀγίαζε, πινέλλο  
κρατοῦσε καὶ ἀγίαζε. Ἄλλ' ἐκτὸς ἀπὸ τὰ  
δύο αὐτὰ κρατοῦσε κ' ἕνα ἄλλο πινέλλο ποὺ  
ἔδινε ζωντανὲς περιγραφές, καὶ αὐτὸ ἦταν ἡ  
**πέννα**, ὁ λόγος του. Καὶ ἔμεινε ὁ Λουκᾶς ἀ-  
θάνατος ἀπὸ τὸ **Εὐαγγέλιό** του, τὸ τρίτο στὴ  
σειρὰ τῶν Εὐαγγελίων (πρῶτο εἶνε τοῦ Ματ-  
θαίου, δεύτερο τοῦ Μάρκου, τρίτο τοῦ Λου-  
κᾶ), γραμμένο σὲ μιὰ ὠραία ἑλληνικὴ γλῶσσα.  
Ὅποιος τὸ διαβάζει νομίζει ὅτι βλέπει ζω-  
γραφιστὲς εἰκόνες· εἰκόνα τοῦ Προδρόμου,  
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, εἰκόνα τῶν ἀποστό-  
λων, καὶ προπαντὸς τὴν ἕξοχο εἰκόνα τοῦ Κυ-  
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πολλά, τὰ ὁποῖα  
δὲν λένε ὁ Ματθαῖος καὶ ὁ Μάρκος, μᾶς τὰ  
διασώζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς.

Πολλὲς παραβολὲς εἶπε ὁ Χριστός· ποιά εἶ-

νε ή πιό ώραία; Είνε ή **παραβολή τοῦ ἀσώτου** υἱοῦ, τήν όποία διέσωσε ό Λουκάς (βλ. Λουκ. 15,11-32). Εἶπαν ότι, κι ἂν τίποτε ἄλλο δέν ἔλεγε ό Χριστός, παρὰ μόνο τήν παραβολή αὐτή, ἔφτανε αὐτή ν' ἀποδείξη, ότι αὐτός πού τήν εἶπε εἶνε Θεός. Διότι μόνο ό Θεός γνωρίζει τὰ βάθη τῆς ἀνθρωπίνης καρδιάς. Στήν παραβολή αὐτή βλέπουμε, σέ ποιό σημεῖο καταπτώσεως ἄλλα καί σέ ποιό ὕψος μπορεῖ νά φτάση ό ἄνθρωπος. Δείχνει τή φύσι τοῦ ἀνθρώπου, ἄλλοτε μέν στά ὕψη, ἄλλοτε δέ στά βάθη, καί τί δύναμι ἔχει ή μετάνοια, πού γκρεμίζει τὰ κάστρα τοῦ διαβόλου.

Ἄκόμα ό εὐαγγελιστής Λουκάς ἔγραψε τίς **Πράξεις τῶν ἀποστόλων**, όπου ἐξιστορεῖ τό ἔργο τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ἰδίως τοῦ διδασκάλου του, τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

\*\*\*

Αὐτός ἦταν ό ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκάς. Καί **τιμᾶται** σ' Ἀνατολή καί Δύσι. Πολλοί φέρουν τό ὄνομά του· καί πόλεις καί χωριά ἄκόμα ὀνομάζονται «Ἅγιος Λουκάς». Ἡ Λαμία, ή μεγάλη πόλις τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, τόν ἔχει πολιοῦχο της. Κ' ἐμεῖς ἀποφασίσαμε νά χριστή στή Φλώρινα μιὰ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Λουκά, στό νοσοκομεῖο. Γιατί οἱ ἄρρωστοι ἔχουν ἀνάγκη τῆ θεία ἐνίσχυσι.

Οἱ ἄρρωστοι ἔχουν ἀνάγκη βέβαια τοὺς γιατρούς. Καί κανεῖς δέν ἀρνεῖται τίς ὑπηρεσίες πού προσέφερε, προσφέρει καί θά προσφέρῃ στήν ταλαίπωρο ἀνθρωπότητα ή **ιατρική**. Καί ή Γραφή λέει: Τίμα τόν ἱατρό, διότι ό Θεός τόν ἔδωσε· καί δέξου τὰ φάρμακα, διότι κι αὐτὰ βγαίνουν ἀπό τὰ βότανα τῆς γῆς (βλ. Σοφ. Σειρ. 38,1,4). Τιμοῦμε λοιπόν τήν ἱατρική ἐπιστήμη. Ἄλλα πρέπει νά παραδεχθοῦμε, ότι καί ή ἐπιστήμη, παρ' ὄλες τίς προόδους της, ἔρχονται στιγμές πού σταματᾷ· κι ό καλύτερος γιατρός δέν ἔχει πλέον νά προσφέρῃ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο νά ὑψώση τὰ χέρια στόν οὐρανό καί νά ἐπικαλεσθῇ τῆ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή καί μέχρι σήμερα σέ συνταγές τους οἱ γιατροὶ γράφουν «Κοῦμ Ντέο» (Cum Deo), σὺν Θεῷ, μαζί μέ τό Θεό. Καί εἶνε γεγονός ότι ἄρρωστοι, πού καί οἱ καλύτεροι γιατροὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τοὺς ἀπήλπισαν, θεραπεύθηκαν μέ τῆ θεία βοήθεια. Ἔχω πολλά παραδείγματα ἀπό τήν ὑπηρεσία μου στήν Ἀθήνα ἐπὶ 15 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκος· ἄρρωστοι, τοὺς πῆραν καί τοὺς πῆγαν στό Λονδίνο, στή Νέα Ὑόρκη, στή Μόσχα κ.λπ., καί ἀπελπίστηκαν. Οἱ γιατροὶ τοὺς εἶπαν: Δέν ὑπάρχει θεραπεία. Καί ἔγιναν καλὰ μέ τήν πίστι στό Θεό.

Ναί! **Ἡ πίστις** εἶνε μέγας παράγων καί γιά τῆ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν. Καί κάνει θαύματα ή Παναγία καί ή ἅγιοι· δέν εἶνε ψέμα. Στήν πίστι, λοιπόν, καταφεύγει ό ἄνθρωπος τήν ὥρα τῆς ἀσθενείας, σέ στιγμές ὀδύνης. Δέν ὑπάρχει, ναι δέν ὑπάρχει ἄλλος ἱατρός ἀνώτερος ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Καί δέν ὑπάρχει ἄλλο φάρμακο ἀνώτερο ἀπό τήν πίστι. Μέγας πρᾶγμα ή πίστις. Ὁ Καρρέλ, ἕνας μέγας ἱατροφιλόσοφος, εἶπε, ότι ή πίστις εἶνε παράγων θεραπείας· όταν ό ἀσθενής χάση τήν ἐλπίδα καί τήν πίστι στό Θεό, ἀπογοητεύεται καί πεθαίνει. Ἔνας δέ ἄλλος διάσημος γιατρός ἔγραψε ἕνα βιβλίο πού μεταφράσθηκε καί στήν ἑλληνική μέ τίτλο «Πίσω μας στέκει ό Θεός», πίσω δηλαδῆ ἀπό ὅλα εἶνε ή δύναμις τοῦ Θεοῦ.

\*\*\*

Ἄπευθίνομαι πρὸς τοὺς **ἱατροὺς** καί τοὺς **ἀσθενεῖς** πού τιμοῦν τῆ μνήμη τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκά. Θά σᾶς βάλω σήμερα ἕνα **κανόνα**. Καί πιστεύω ότι, ὅπως μέ προθυμία τιμᾶτε τόν ἅγιο, ἔτσι μέ προθυμία θά ἐκτελέσετε καί τόν κανόνα. Μικρός κανόνας θά εἶνε. Δέν πρόκειται νά σᾶς πῶ νά σηκώσετε ἕνα βουνό σάν τόν Ὁλυμπο· σᾶς ζητῶ, ὅλοι τὰ σηκώσετε κάτι πού μπορεῖτε, κάτι πολύ ἔλαφρό· δυό χαλικάκια θά σᾶς δώσω.

Τό ἕνα χαλικάκι εἶνε, ότι ἀπό σήμερα, ἀπό ἀπόψε, σᾶς παρακαλῶ ν' ἀνοίξετε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκά, **νά διαβάσετε τό κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο**. Καί μετά, τό δεύτερο χαλικάκι, νά διαβάσετε καί τό ἄλλο βιβλίο τοῦ Λουκά, τίς **Πράξεις τῶν ἀποστόλων**. Θά εὐφρανθῇ ή καρδιά σας. Τί ώραία πράγματα ὑπάρχουν ἐκεῖ! Τηλεόρασις, πνευματική τηλεόρασις εἶνε τὰ θεόπνευστα βιβλία. Ἐνῶ στήν ἄλλη τηλεόρασι, πού δαπανᾷ τόσο χρόνο ό κόσμος, ἐκεῖ εἶνε αἰσχροῦ κι ἀκατονόμαστα· ἔχουμε δυστυχῶς τῆ χειρότερη τηλεόρασι. Ἄν θέλης τηλεόρασι πνευματική, ἂν θέλης νά δῆς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καί τοὺς γαλαξίες, τήν Παναγία καί τοὺς ἀποστόλους καί τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν τόν ζῶντα Θεόν, ἂν θέλης νά δῆς ὅλα αὐτὰ τὰ ώραία, ἄνοιξε τὰ βιβλία αὐτά, τό κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί τίς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, βιβλία πού θαύμασαν μέγας ἄνδρες τῆς ἱστορίας.

Πολλοὶ δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι, δέν τὰ ἔχουν ἀκόμη διαβάσει. Πιστεύω νά δώση ό Θεός νά δείξετε προθυμία, καί τότε διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Λουκά νά ἔχουμε ὅλοι τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἰς αἰῶνας αἰῶνων· ἀμήν.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**