



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΚΘ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1757	Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου Κυριακὴ 24 Ἰουνίου 2012	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
--	--	---

Παιδί, τὸ σπουδαιότερο δῶρο!

Ενας ἄπιστος, ἀγαπητοί μου, συνάντησε κάποτε ἕνα πιστὸ καὶ τοῦ λέει: –Ἐγὼ δὲν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει Θεός· μπορεῖς ἐσὺ νὰ μοῦ τὸ ἀποδείξεις; Ἦταν μεσημέρι κι ὁ πιστὸς τοῦ ἀπαντᾷ: –Περίμενε. Ὅταν νύχτωσε, λέει στὸν ἄπιστο: –Κοίταξε τὸν οὐρανὸ· αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια **ἀστέρια** ποῖός τὰ ἔκανε; Καὶ μόνο αὐτὰ φτάνουν ν' ἀποδείξουν ὅτι ὑπάρχει Θεός. *«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα»* (Ψαλμ. 18,2).

Ἄλλ' ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄστρα αὐτά, ποῦ μιὰ μέρα θὰ γίνουν στάχτη (*«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται...»* Ματθ. 24,35), ὑπάρχουν καὶ ἄστρα πνευματικά, ποῦ λάμπουν στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μένουν ἀθάνατα. Καὶ αὐτὰ εἶνε **οἱ ἅγιοι**. Ἀστέρι πρῶτου μεγέθους εἶνε αὐτὸ ποῦ ἐορτάζουμε σήμερα 24 Ἰουνίου.

Σήμερα ἐορτάζει ὁ ἅγιος **Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος**. Τὸν τιμᾷ ἰδιαίτερως ἡ Ἐκκλησία μας. Ἄλλοι ἅγιοι ἐορτάζουν μιὰ φορὰ τὸ χρόνο (π.χ. ὁ ἅγ. Νικόλαος 6 Δεκ., ὁ ἅγ. Σπυρίδων 12 Δεκ., ὁ ἅγ. Δημήτριος 26 Ὀκτ...). Τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐορτάζουμε πολλές φορές. Οἱ κυριώτερες ἐορτές του εἶνε τρεῖς: μία στὶς 7 Ἰανουαρίου, μετὰ τὰ Φῶτα, ποῦ ἀξιῶθηκε νὰ βαπτίσῃ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, δευτέρα στὶς 29 Αὐγούστου ποῦ εἶνε ἡ Ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς του, καὶ σήμερα ποῦ ἐορτάζουμε **τὰ γενέθλιά του**. Σὰν σήμερα γεννήθηκε ὁ τίμιος Πρόδρομος, ἕξι μῆνες πρὶν γεννηθῆ ὁ Χριστός μας (24 Ἰουνίου – 25 Δεκεμβρίου).

Πῶς γεννήθηκε; Μὲ θαῦμα. Τὸ διηγεῖται τὸ εὐαγγέλιο ποῦ ἀκούσαμε (βλ. Λουκ. 1,1-21,57-68,76,80). Τί λέει; Στὴν Ἰουδαία ζοῦσε ἕνα ἀγαπημένο ἀντρόγυνο· τέτοιο ἀντρόγυνο εἶνε σπάνιο σήμερα. Δὲν ἀντάλλαξαν ποτέ λέξι κακὴ. Ζοῦσαν ζωὴ ἁγία. Ὁ ἀντρας λεγόταν Ζαχαρίας κ' ἦταν ἱερεὺς, ἡ γυναίκα Ἐλισάβετ. Τοὺς ἔθλιβε ὁμως ἕνας καημός· ὅλα τὰ εἶχαν, ἕνα ἔλειπε· δὲν εἶχαν παιδί. Ἡ Ἐλισάβετ ἦταν στεῖρα, κ' ἔκλαιγαν καὶ παρα-

καλοῦσαν μέρα - νύχτα τὸ Θεὸ νὰ τοὺς δώσῃ παιδί. Πέρασαν τὰ χρόνια, ἄσπρισαν τὰ μαλλιά, γέρασαν καὶ οἱ δύο, μὰ παιδί τίποτα.

Μιὰ μέρα, τὴν ὥρα ποῦ ὁ Ζαχαρίας ὡς ἱερεὺς κρατοῦσε τὸ θυμιατήρι μέσα στὸ ναό, τοῦ παρουσιάστηκε ἄγγελος Κυρίου. Ἄς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους· ἐμεῖς πιστεύουμε. Ὑπάρχουν ἄγγελοι, ὅπως ὑπάρχουν καὶ δαίμονες· καὶ ὑπάρχουν ἅγιοι ἄνθρωποι ποῦ βλέπουν ἀγγέλους. Βλέπει λοιπὸν ἄγγελο *«ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος»* (Λουκ. 1,11). Ἦταν ὁ **ἀρχάγγελος Γαβριήλ**. Ταράχτηκε, τὸν κυρίευσε φόβος, ἀλλὰ ὁ Γαβριήλ τοῦ λέει: –Μὴ φοβᾶσαι, Ζαχαρία· ὁ Θεὸς ἄκουσε τὶς προσευχές σου, καὶ ἡ γυναίκα σου θὰ γεννήσῃ παιδί. Τὸ παιδί αὐτὸ θὰ γίνῃ σπουδαῖος ἄνθρωπος, καὶ ἡ γέννησί του θὰ δώσῃ σὲ ὄλους χαρά. –Πῶς εἶνε δυνατόν; λέει ἐκεῖνος· στὴ νεότητά μας ἐμεῖς δὲ γεννήσαμε, τώρα ποῦ γεράσαμε θὰ γεννήσουμε; –Ἐπειδὴ δὲν πίστεψες στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ κ' ἔδειξες ὀλιγοπιστία, θὰ μείνης ἄφωνος καὶ κουφός, ἕως ὅτου γεννηθῆ τὸ παιδί.

Ὅπως εἶπε ὁ ἀρχάγγελος **ἔτσι καὶ ἔγινε**. Ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε καὶ γέννησε ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι. Κι ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε τὸ βάπτισμα, οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν τὴν περιτομὴ. Στὶς ὀχτῶ ἡμέρες λοιπὸν ἀπὸ τὴ γέννησι ἤρθαν νὰ κάνουν περιτομὴ καὶ νὰ δώσουν ὄνομα στὸ παιδί. Πολλοὶ νόμιζαν ὅτι θὰ ὀνομαστῆ Ζαχαρίας, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του. Ἡ μάνα ὁμως εἶπε: –Ὅχι, θὰ ὀνομαστῆ Ἰωάννης. –Μὰ δὲν ὑπάρχει κανένας συγγενῆς μὲ τέτοιο ὄνομα. Μὲ νοήματα ρώτησαν τὸν πατέρα τί ὄνομα νὰ δοθῆ. Ὁ Ζαχαρίας, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ μιλήσῃ, ζήτησε μιὰ πλάκα κ' ἔγραψε: *«Ἰωάννης εἶνε τ' ὄνομά του»* (βλ. 1,63). Ὅλοι θαύμασαν. Τότε ἄνοιξε τὸ στόμα του, δοξολόγησε τὸ Θεὸ καὶ εἶπε λόγια προφητικά γιὰ τὸ παιδί.

Αὐτὸς ὁ Ἰωάννης ἔζησε στὴν ἔρημο ζωὴ ἁγία καὶ ἔγινε ὁ **Πρόδρομος**, ποῦ βάπτισε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν στὸν Ἰορδάνη.

* * *

Πολλά διδάγματα έχει, αγαπητοί μου, αυτή η έορτή. "Ας προσέξουμε ένα, τὸ ὄνομα. Τί σημαίνει «**Ἰωάννης**»; Εἶνε ὄνομα ἑβραϊκό· στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει «δῶρο Θεοῦ», πιὸ λαϊκὰ «μπουναμάς». Τὸ παιδί! αὐτὸ εἶνε τὸ σπουδαιότερο **δῶρο** τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ τοῦτο τὸ παιδί, ποὺ γεννήθηκε θαυματουργικά, ὠνομάστηκε **Ἰωάννης**.

Τὸ παιδί εἶνε πράγματι δῶρο. "Ας ἔχη ἕνας ἄνθρωπος καὶ σπίτια καὶ χωράφια καὶ τηλεοράσεις καὶ ραδιόφωνα καὶ κότερα καὶ αὐτοκίνητα καὶ βιομηχανίες καὶ ἐργοστάσια, ἄς ἔχη καὶ μάρκα καὶ δολλάρια καὶ χρυσάφι· ἅμα δὲν ἔχη παιδί, κάτι λείπει ἀπ' τὸ σπίτι. **Χαρὰ** τοῦ σπιτιοῦ εἶνε τὸ παιδί. Τὸ παιδάκι στὴν κούνια εἶνε ἀγγελουδί, δὲν ἔχει κακία ὅπως ἐμεῖς. Τὸ γέλιο τοῦ ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ ἑκατομμύρια.

Τὸ παιδί του κανένας δὲν τὸ χαρίζει· ποιά μάνα δίνει τὸ παιδί της; Μιὰ στεῖρα σύζυγος ἔλεγε· —Θεέ μου, ἡ δός μου παιδί ἢ ἄς πεθάνω. Τέτοια **ἀξία** ἔχει τὸ παιδί. Τὸ παιδί ἔρχεται ἀπὸ τὸ Θεό· ὁ πατέρας κ' ἡ μάνα, δὲν εἶνε δημιουργοὶ τοῦ παιδιοῦ, εἶνε συνεργοὶ τοῦ Θεοῦ στὴ δημιουργία του.

Σήμερα ὅμως τὸ νὰ ἔρθη ἕνας ἄνθρωπος στὸν κόσμον εἶνε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις; **Ἡ γέννησις δυστυχῶς ἐμποδίζεται**. Ζῆτε μέσ' στὴν κοινωνία, ἀκοῦτε καὶ κουβεντιάσετε. Ποιὸς τὸ περίμενε αὐτό; Μόνον ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶχε πῆ· "Ὅταν πάψουν οἱ γυναῖκες νὰ γεννοῦν παιδιά, τότε θὰ ἔρθη ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου.

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶνε μόδα σατανική, οἱ δὲ **ἐκτρώσεις** τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα. Σκοτώνουν τὸ ἔμβρυο, δὲν τ' ἀφήνουν νὰ δῆ τὸ φῶς. Τὸ ἴδιο κάνει· ἡ σκοτώσις ἄνθρωπο ἢ σκοτώσις ἔμβρυο, **φόνος** εἶνε· καὶ φοβερώτερος φόνος, γιατί ἐδῶ πρόκειται γιὰ πλάσμα ἀθῶο κι ἀνυπεράσπιστο. Κάθε χρόνο σκοτώνονται 400.000 παιδιά! "Ἐτσι στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε τὰ λιγώτερα παιδιά στὰ Βαλκάνια. Κινδυνεύουμε νὰ μᾶς πάρουν οἱ Τοῦρκοι τὴ Δυτικὴ Θράκη. Δὲ γεννοῦν πιά οἱ Ἑλληνίδες· ἕνα, δύο, καὶ τέλος!

Κι ἅμα ρωτήσης, Γιατί δὲ γεννᾶτε; σοῦ λένε, Φταίει **ἡ φτώχεια**. Ποιά φτώχεια, ποὺ ξοδεύουν τόσα σὲ περιττὰ καὶ ἀμαρτωλά; Δῶστε μου τὰ ἑκατομμύρια αὐτά, νὰ θρέψω ὄχι τετρακόσες ἀλλὰ ὀχτακόσες χιλιάδες παιδιά. Γιὰ τὸ κέφι σου ξοδεύεις τὰ χρήματά σου· ὅσο στοιχίζει ἕνα κάπνισμα, ἕνα καπρίτσιο σου, στοιχίζει ἕνα παιδί. Αἰτία δὲν εἶνε ἡ φτώχεια· ἀπόδειξις ὅτι οἱ φτωχοὶ εἶνε πολύτεκνοι, ἐνῶ οἱ πλούσιοι δὲ γεννοῦν. "Ἐτσι σβῆνει τὸ ἔθνος, ἡ πατρίδα μας ἔγινε γηροκομεῖο.

Ἐπάρχει ὅμως καὶ τὸ ἐξῆς κακό, ποὺ δὲν τὸ

λέω ἐγώ, τὸ λένε σπουδαῖοι γιατροὶ ἀπ' ὅλο τὸν κόσμον. Τί λένε· ὅτι **ἡ γυναίκα, ὅταν γεννᾷ, εἶνε γερῆ**. Σὰν τὸ ποτάμι, ποὺ ἅμα τρέχη εἶνε τὸ νερό του καθαρὸ, ἅμα σταματήσις γίνεται ἔλος καὶ βρωμάει. Βρωμάει καὶ ἡ γυναίκα ἅμα σταματήσουν τὰ αἱματά της. Καὶ τί παθαίνει· οἱ γιατροὶ λένε, ὅτι ὅποια κάνει ἐκτρώσεις καὶ παίρνει χάπια καὶ κάνει ἄτιμα πράγματα, παθαίνει καρκίνον μήτρας καὶ μαστῶν. Ἐνῶ οἱ πολύτεκνες εἶνε πιὸ ὑγιεῖς. Σὲ κάτι πλούσιες περιοχές, ποὺ ἀντὶ παιδιὰ τρέφουν σκυλιὰ μὲ μπιφτέκια, περνάει σκούπα ἠλεκτρικὴ, πεθαίνουν ἀράδα. "Ἄμ ἔτσι νόμιζες, ὅτι θὰ κάνης ὅ,τι θέλεις;

"Ἄλλα «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα». Ἡ φωνή μας ὡς «**φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ**» (Ἠσ. 40,3 = Ματθ. 3,3). Καὶ τὸ ἔγκλημα συνεχίζεται. **Θὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεός**. "Ὅταν τὸ 1978 ἔγινε σεισμός στὴ Θεσσαλονίκη, πολλοὶ κατέφυγαν στὴ Φλώρινα. "Ἐνας μορφωμένος κύριος μοῦ εἶπε· Δικαίως μᾶς τιμωρεῖ ὁ Θεός. Κοντὰ στὸ Λευκὸ Πύργο εἶχε φράξει ὁ ὑπόνομος, ἦρθε τὸ συνεργεῖο τοῦ δήμου, ἔσκαψαν καὶ τί βρῆκαν· ὀγδόντα κεφαλάκια ἐμβρύων κομματιασμένα! Δίπλα ἦταν τρεῖς γυναικολογικὲς κλινικὲς, ποὺ δούλευαν μέρα - νύχτα...

Προσέξτε τα αὐτά. Συμβαίνει στὰ ἀντρόγυνα, ὁ ἄντρας νὰ θέλῃ παιδί - ἡ γυναίκα ὄχι, ἢ ἡ γυναίκα νὰ θέλῃ παιδί - ὁ ἄντρας ὄχι, κ' ἔχουν **φιλονικίες**. Εἶνε τώρα πολλὰ χρόνια ποὺ ἦρθε μιὰ γυναίκα κλαίγοντας στὴ μητρόπολι καὶ εἶπε· —Ἐχω δύο παιδάκια κ' ἔδωσε ὁ Θεὸς κ' ἔμεινα πάλι ἔγκυος· ἀλλὰ ὁ ἄντρας μου μὲ διώχνει ἂν δὲν πετάξω τὸ παιδί· τί νὰ κάνω; —Νὰ μὴν ἀκούσης τὸ σατανᾶ, τῆς εἶπα· ὁ Θεὸς εἶνε μεγάλος. Χωρὶς ἄντρα (ἢ χωρὶς γυναίκα) μπορεῖς νὰ ζήσης, χωρὶς Θεὸ δὲν μπορεῖς.

* * *

"Ἀδελφοί μου, μακριὰ ἀπὸ τὴ χολέρα αὐτῆ. **Γεννᾶτε παιδιά!** Καὶ πολλὰς φορὲς συμβαίνει τὰ τελευταῖα παιδιά νὰ γίνωνται τὰ πιὸ σπουδαῖα. "Ἐχω πεῖ καὶ ἄλλοτε γιὰ ἕνα διοικητὴ τοῦ Σώματος στὴν Κοζάνη, ποὺ ἦταν τὸ 15ο παιδί τῆς οἰκογενείας. Ποῦ νὰ φανταστῆ ὁ φτωχὸς πατέρας, ὅτι τὸ τελευταῖο του παιδί θὰ γίνῃ στρατηγός; Ἀνόητοι γονεῖς, μόνοι σας διώχνετε τὴν εὐτυχία ἀπ' τὸ σπίτι. Μέσ' στὰ πολλὰ παιδιά θὰ βγῆ κ' ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος. Κι ὅταν τὸν ρώτησα, Πῶς ὁ φτωχὸς πατέρας σου ἔκανε 15 παιδιά; σηκώθηκε ὄρθιος καὶ τί μοῦ εἶπε· Πίστευε στὸ Μεγαλοδύναμο!

Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ πῶ σήμερα μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ὁ Κύριος μαζί σας.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**