



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 – imaafl@yahoo.gr

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΔ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2010	Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Ἰω. 20,19-31) 23 Ἀπριλίου 2017	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης
--	---	---

Θὰ μείνης στὴν ἀπιστία σου;

«Μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός» (Ἰω. 20,27)

Ἰδού, ἀγαπητοί μου, νὰ ἡ συμβουλὴ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ ἀναστάς Κύριός μας σὲ ἓνα ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, τὸν δύσπιστο Θωμᾶ. Μὲ τὴν ἄπειρη συγκατάβασί του τὸν προσκαλοῦσε νὰ μὴ διστάσῃ νὰ τὸν πλησιάσῃ καὶ νὰ τὸν ψηλαφήσῃ μὲ τὸ ἴδιο του τὸ χέρι, γιὰ νὰ πεισθῇ, ὅτι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. «*Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός*» εἶπε ὁ Κύριος στὸ Θωμᾶ (Ἰω. 20,27).

Ἀλλὰ τὴν ἴδια συμβουλή, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ἐξακολουθεῖ νὰ τὴν ἀπευθύνῃ διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας του καὶ πρὸς ὅλους ἐκείνους τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ὁ χαρακτήρας τους μοιάζει ὅπως ὅποτε μὲ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Γιατὶ ὑπάρχουν καὶ σήμερα μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν αὐτοὶ ποὺ δυσπιστοῦν καὶ ἀμφιβάλλουν. Εἶνε οἱ σύγχρονοι **δύσπιστοι Θωμᾶδες**.

Αὐτοὶ μὲ **δυσπιστία** ἀκοῦνε τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου· μὲ **δυσπιστία** ἀνοίγουν καὶ διαβάζουν ἓνα θρησκευτικὸ βιβλίον· μὲ **δυσπιστία** ἀκοῦνε τὶς μαρτυρίες καὶ διαβεβαιώσεις ἄλλων, πιστῶν ἀκολουθῶν τοῦ Ναζωραίου, γιὰ τὴν πνευματικὴ δύναμι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὴν εὐπιστία τῶν μικρῶν παιδιῶν, ποὺ μὲ τὴν ἀθῶα καρδιά τους δίνουν ἀπόλυτη πίστι σὲ ὅσα τοὺς λένε οἱ γονεῖς καὶ οἱ δασκάλοι τους. Αὐτοί, γιὰ νὰ πεισθοῦν, θέλουν νὰ δοῦν καὶ νὰ ἐλέγξουν οἱ ἴδιοι τὸ κάθε τι· ζητοῦν ἀποδείξεις.

Ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμὸς εἶνε γεμάτος ἀποδείξεις. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀρέσκειται, ὅπως κάνουν οἱ θρησκείες τοῦ κόσμου, νὰ ζῆ καὶ νὰ κινῆται στὰ σκοτάδια τῆς ἀμαθείας, ἢ ὅποια ἀμάθεια ἐκτρέφει κάθε εἶδος δεισιδαιμονίας καὶ πλάνης. Δὲν φοβᾶται τὴν ἔρευνα·

ἀγαπᾶ, ὅσο καμμία ἄλλη θρησκεία, τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὁ ἰδρυτὴς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας δὲν εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ὠνόμασε τὸν ἑαυτό του «*Φῶς τοῦ κόσμου*» (Ἰω. 8,12); Δὲν εἶνε ἐπίσης ἐκεῖνος ποὺ εἶπε «*Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς*» (ἔ.ἀ. 8,32); Δὲν εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ζήτησε τὴν ἔρευνα ὡς μέσο γιὰ πλήρη ἐξακρίβωσι τῆς ἀληθείας καὶ γιὰ πληρέστερη ἐπίγνωσι τοῦ προσώπου του, ὅταν ἔλεγε «*Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι... ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ*» (ἔ.ἀ. 5,39);

Ὅσοι λοιπὸν ἔχουν ἀμφιβολίες γύρω ἀπὸ τὴν πίστι μας, ἄς πλησιάσουν κι αὐτοὶ κοντὰ ὅπως ὁ δύσπιστος Θωμᾶς. Ὁ Χριστὸς –νὰ εἶνε βέβαιοι– δὲν τοὺς διώχνει, ὅπως δὲν ἔδιωξε καὶ τὸ Θωμᾶ. **Δέχεται καὶ ὁ ἴδιος καὶ ἡ θρησκεία του νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἔρευνα**, ἔρευνα ὅμως ψυχραίμη, ἀντικειμενικὴ, ἀπροκατάληπτη, ἔρευνα ποὺ μοναδικὸς τῆς σκοπὸς θὰ εἶνε ἡ ἀνακάλυψι τῆς ἀληθείας καὶ εὐθύς ἀμέσως ἢ συμμόρφωσι ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ ἐρευνητοῦ πρὸς τὴν ἀλήθεια. Ἐὰν μὲ τέτοια διάθεσι καὶ μὲ τέτοια προοπτικὴ ἐρευνησῇ ὁ δύσπιστος τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, τότε δὲν θ' ἀργήσῃ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα ἐκεῖνο τῆς ἐρεύνης, τὸ ὁποῖο μὲ τόσο ἐνθουσιασμὸ καὶ τόσο θαυμασμὸ ἐξέφρασε ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς φωνάζοντας «*Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου*» (ἔ.ἀ. 20,28).

Ὡ δύσπιστε ἀδελφέ μου, ὦ Θωμᾶ τῶν νεωτέρων χρόνων! Ἡ διάνοιά σου χρόνια τώρα παλεύει μὲ τὰ κύματα τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀμφιβολίας. **Ἡ πάλῃ αὐτὴ σὲ ἔχει κουράσει. Ζητᾶς τὴ γαλήνη** ἐκείνη τοῦ πνεύματος, τὴν ὁποία παρέχει ἡ Ἀλήθεια. Ἄν θέλῃς νὰ καταπαύσῃ ἡ τρικυμία τῶν λογισμῶν σου, μὴ μένεις μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Πλησιάσέ τον ὅπως ὁ Θωμᾶς. «*Φέρε*» ὄχι πλέον «*τὸν δάκτυ-*

λόν σου και τὰς χειράς σου», ἀλλὰ φέρε ὅλο τὸν ἑαυτό σου (τὸ νοῦ σου, τὴν καρδιά σου, τὶς αἰσθήσεις σου) κοντὰ στὸν Κύριο· και **ἄρ-χισε νὰ ἐρευνῆς τὸ Χριστὸ** μὲ ὅλους τοὺς φακοὺς τοῦ πνεύματός σου. Καὶ νὰ εἶσαι ἐκ τῶν προτέρων βέβαιος ὅτι, ὅσο θὰ ἐξετάζης σοβαρὰ τὸν ἴδιο και τὴ διδασκαλία του, τόσο και περισσότερο φῶς θὰ σοῦ ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸ πρόσωπό του, τόσο και πιὸ δυνατὰ θὰ ἐλκύεσαι ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ φυσιογνωμία ποὺ λέγεται Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄπορεῖς και διστάζεις ἀκόμη; Λοιπὸν **ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιό του**. Ἐκεῖ θ' ἀκούσης τὴ γλυκεῖα και αὐθεντικὴ φωνή του. Μελέτησε ὄχι ἐπιπόλαια ἀλλὰ προσεκτικὰ τὴ διδασκαλία του. Σύγκρινέ την, ἂν ἔχης τὸν καιρὸ και τὰ μέσα, μὲ τὴ διδασκαλία ὁποιοῦδήποτε ἄλλου σοφοῦ τῶν ἀρχαιοτέρων ἢ τῶν νεωτέρων χρόνων. Συνέχισε τὴν ἔρευνά σου παραβάλλοντας τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὴ διδασκαλία κάθε ἄλλης θρησκείας παλαιᾶς ἢ νέας. Ἀπὸ τὴν ἔρευνά σου αὐτὴ θὰ βγῆ λαμπρότερος ὁ Χριστός. Καὶ Ἀϊνστάϊν ἀκόμη ἂν εἶσαι στὸ πνεῦμα και στὴν ἐπιστήμη, θὰ ὁμολογήσης τὴν ἀλήθεια, ὅτι «ἡ δύναμι τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἰησοῦ ἀναβλύζει ἀπὸ κάθε λέξι του· τὰ λόγια του εἶνε ἀξιοθαύμαστα. Καὶ ἐὰν ἀκόμη μερικὰ ἀπὸ τὰ λόγια του εἰπώθηκαν πρὶν ἀπὸ αὐτὸν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, κανένας ὅμως λόγος του δὲν ἐκστομίστηκε μὲ τόσο **θεϊκὸ τρόπο**». Ἀληθινά, θὰ πῆς κ' ἐσὺ ὅπως εἶπαν ἐνωρίτερα κάποιοι ἄλλοι, «*οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος*», ποτέ δὲν μίλησε ἄλλος ἄνθρωπος ὅπως ὁ ἄνθρωπος αὐτός (Ἰω. 7,46).

Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν σὲ συμβουλεύω νὰ σταματήσῃ ὡς ἐδῶ ἡ ἔρευνά σου. Ἐφ' ὅσον ζητᾶς ἀποδείξεις, ἐγὼ ποτέ δὲν θὰ σοῦ προβάλω τὸ διαδεδομένο ῥητὸ «**πίστευε και μὴ ἐρεύνα**». Τὸ ῥητὸ αὐτό, ἂν κάνετε τὸν κόπο νὰ τὸ ἀναζητήσετε, δὲν θὰ τὸ βρῆτε πουθενὰ μέσα στὴν ἀγία Γραφή· γι' αὐτὸ και δὲν ἐκφράζει τὸ καθαρὸ και φωτεινὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶνε φανερὸ ὅτι τὸ «**πίστευε και μὴ ἐρεύνα**» ἀποτελεῖ θρησκευτικὸ παράγγελμα κοινότητος ποὺ θέλει νὰ διαμορφώσῃ ὁπαδοὺς ἄβουλους, χωρὶς κρίσι, και μὲ τυφλὴ πειθαρχία στὴν ἡγεσία τοῦ δόγματος.

Ἐγὼ, ἀντιθέτως, θὰ σοῦ συστήσω **ἔρευνα, περισσότερη ἔρευνα**. Ἐρεύνησε ὄχι μόνο τὴ διδασκαλία ἀλλὰ και τὴ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ, καθὼς ἐπίσης και τὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου του· κι ὅταν ἐρευνήσης, θὰ δῆς μὲ θαυμασμό, ὅτι τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα τοῦ Ἰησοῦ ὑψώνεται

σὰν μία τεράστια πνευματικὴ στήλη ποὺ φωτίζει αἰῶνες τώρα τὸν κόσμον· θὰ δῆς, ὅτι «ἡ ἀρετὴ του ἐκάλυψε» και αὐτοὺς τοὺς «οὐρανοὺς» ὅπως εἶπε ὁ προφήτης (Ἀβ. 3,3).

Ἐὰν και μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὑπολείπονται ἀκόμη μέσα στὴν ψυχὴ σου ἀμφιβολίες και δισταγμοί, μπρός! συνέχισε τὴν ἔρευνά σου· Ἦξε τώρα τὸν προβολέα τῆς ἐρεύνης σου ὄχι πιά στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ στὸ ἔργο ποὺ ἐκεῖνος μὲ τὸ τίμιο αἷμα του θεμελίωσε, δηλαδὴ στὴν **Ἐκκλησία** του. Ἐδῶ θὰ βρεθῆς μπροστὰ σὲ νέες ἐκπλήξεις. Θὰ δῆς τὴν Ἐκκλησία, τὸ αἰώνιο αὐτὸ θεανθρώπινο σῶμα, νὰ παλεύῃ ἐναντίον μυρίων ἐχθρῶν, νὰ προχωρῆ διὰ μέσου τῶν αἰώνων σὰν πλοῖο, νὰ κλυδωνίζεται μέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ ποτέ νὰ μὴν καταποντίζεται. Θὰ δῆς ἐπίσης τὴν Ἐκκλησία σὰν ἰατρεῖο και θεραπευτήριον, ποὺ παρέχει φάρμακα και καταπολεμεῖ τὰ πάθη. Θὰ δῆς τὴν Ἐκκλησία ἀκόμη σὰν ἀπαράμιλλο σχολεῖο, ποὺ ἐργάζεται γιὰ τὴν πνευματικὴ και ἠθικὴ ἀναμόρφωσι λαῶν και ἀτόμων, σὰν μοναδικὸ κέντρο ἀγιασμοῦ και ψυχικῆς λυτρώσεως. Θὰ δῆς ἀκόμη τὴν Ἐκκλησία και σὰν προμαχῶνα κατὰ τῆς βαρβαρότητος, σὰν ἄφθαστο πολιτιστικὸ φορέα ποὺ ἐξευγενίζει τὰ ἦθη και τὴ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητος. Θὰ δῆς τὴν Ἐκκλησία και σὰν ἀκατάλυτο φρούριον και «*πύργον ἰσχύος*» (Ψαλμ. 60,3), μέσα στὸν ὁποῖο φυλάσσονται τὰ ὑψηλότερα ἰδανικὰ και οἱ κατακτήσεις τοῦ κόσμου. Θὰ δῆς τέλος τὴν Ἐκκλησία σὰν τὴ νέα κιβωτό, ἡ ὁποία διασώζει ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει ἀπὸ τὰ δημιουργήματα τοῦ Κτίστου, τὶς ἀθάνατες ψυχές, γιὰ νὰ τὶς φέρει ἀλώβητες στὸ λιμάνι τῆς οὐρανοῦ βασιλείας τοῦ Χριστοῦ.

* * *

Ἔω δύσπιστοι τοῦ σημερινοῦ αἰῶνος, μὴ μένετε στὴν ἀπιστία σας. Πόσο εὐτυχέστεροι ἀπὸ τὸ Θωμᾶ εἴστε! Ἐκεῖνος τότε μπορούσε νὰ ἐρευνήσῃ μόνο τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸ ἦταν τὸ ἀντικείμενον τῆς ἐρεύνης του. Ἐσεῖς τώρα ἔχετε ἕνα ἀπέραντο πεδίο ἐρεύνης, τὸ ὁποῖο δημιούργησε μία γόνιμη **ἱστορία** 20 αἰώνων Χριστιανισμοῦ. Μὴ διστάσετε λοιπὸν. **Ζητήστε τὸ Χριστὸ και ἐρευνήστε τον διὰ μέσου τῆς ἱστορίας**. Θὰ τὸν δῆτε νὰ ξεπροβάλλῃ σὰν ὀλόλαμπρος ἥλιος ἀπὸ κάθε τῆς σελίδα. Μπροστὰ στὸ θεϊκὸ του φῶς ἐλπίζω ὅτι κ' ἐσεῖς τελικὰ, ὅπως και τόσοι ἄλλοι, θὰ ἐνώσετε τὴ φωνή σας μαζί μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Θωμᾶ και θὰ κάνετε τὴν μακαρία ὁμολογία «*Ὁ Κύριός μου και ὁ Θεός μου*».

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**