



# ΚΥΡΙΑΚΗ

## ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΓ'  
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1952

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος  
29 Μαΐου 2016 ἑσπέρας

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος  
Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης

## Χριστιανές Ἑλληνίδες, μὴ ὑποκύπτετε!

[Ὁ γυμνισμὸς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ξεπέρασε κάθε ὄριο. Τὸ κακὸ ὅμως ἄρχισε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια καὶ μὲ ἀλλεπάλληλες ὑποχωρήσεις ἔφθασε στὸ σημερινὸ δυστυχῶς κατάντημα. Οἱ εὐθύνες βαρύνουν ὅλους. Τὴν ἄνοιξι τοῦ 1952, ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς εἰδήσεως ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ὁ τότε ἱεροκήρυξ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Αὐγουστίνος Καντιώτης ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ζήτημα. Παρ' ὅτι ὠρισμένοι τὸν χλεύασαν, ἀξίζει νὰ προσέξουμε τί ἔγραψε τότε.]

Ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε «εὐ-  
χάριστα» νέα. Πληροφορούμεθα, ὅτι μία **ἐγκύκλιος διαταγὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας** ὑποχρεώνει τὶς μαθήτριες τοῦ γυμνασίου στὶς γυμναστικὰς ἀσκήσεις καὶ ἐπιδείξεις τοῦ λήγοντος σχολικοῦ ἔτους νὰ προμηθευθοῦν σόρτς, κοντὸ δηλαδὴ παντελονάκι ποὺ ἐκθέτει τὶς σάρκες σὲ κοινὴ θέα.

Τὰ **σόρτς**, λοιπόν, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη ἔφθασαν στὴν Ἑλλάδα καὶ μέχρι τὴ Φλώρινα! λίγο ἀκόμα καὶ θὰ γίνουν σῆμα κατατεθὲν τῆς νέας γενεᾶς τῶν Ἑλληνίδων...

\*\*\*

Ἄλλ' ὄχι! ἡ **ἀδιάρθορη Ἑλλάδα ἐξανίσταται.**

● Ἐξανίσταται ἐν πρώτοις ἡ προγονικὴ ἀρετὴ τῶν **ὀμηρικῶν χρόνων**. Στὴν ῥαψωδίᾳ ζ τῆς Ὀδυσσεΐας (στ. 217), ὅταν ὁ Ὀδυσσεὺς ναυαγεῖ καὶ ἐκβράζεται γυμνὸς στὶς ἀκτὲς τοῦ νησιοῦ τῶν Φαιάκων, ζητάει ἓνα ροῦχο γιὰ νὰ παρουσιαστῇ μπροστὰ στὴ βασιλοπούλα Ναυσικᾶ καὶ ἀπὸ ντροπὴ ἀρνεῖται νὰ τὸν λούσουν οἱ ὑπηρετρίες τῶν ἀνακτόρων τοῦ βασιλιᾶ Ἀλκινόου. «Μακρυὰ», φωνάζει, «μακρυὰ καθῆστε, ὦ κοπελλιές, μονάχος μου νὰ πλύνω τὴν ἄρμη ἀπὸ τοὺς ὤμους μου, καὶ ν' ἀλειφτῶ μὲ λάδι· μπρὸς σας ἐγὼ δὲν λούζομαι, γιατί ντροπῆς μου θᾶναι σιμὰ σὲ ὁμορφοπλέξουδες νὰ γυμνωθῶ κοπέλλες» (μτφρ. Ἀργύρη Ἐφταλιώτη σ. 222). Σέβεται τοὺς ἄλλους, σέβεται τὸν ἑαυτό του, σέβεται καὶ τὸ Θεὸ· ἐκδηλώνει γνήσιο ἐλληνικὸ χαρακτῆρα.

Ντροπαλὸς ὁ Ὀδυσσεὺς, ἀλλὰ ντροπαλὴ καὶ ἡ πιστὴ σύζυγός του ἡ Πηνελόπη, ποὺ κ' ἐκείνη, τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου της, εἶχε σκεπάσει τὸ πρόσωπό της μὲ πέπλο.

● Καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ἡ ἁγία Γραφή, ἡ θεόπνευστη **Παλαιὰ Διαθήκη**, στὸ 9ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, δίδει σφοδρὸ χτύπημα κατὰ

τοῦ γυμνισμοῦ. Ὁ Νῶε, λέει, γυμνώθηκε, γιατί ἤπιε κρασί χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τί προκαλεῖ ἡ μέθη· καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς γιουῦς του ὁ μὲν Χάμ εἶδε ἀδιάντροπα τὴ γύμνωσι τοῦ πατέρα του καὶ τὸν περιγέλασε· καί, γιὰ τὴν ἀναίδεια τῶν ματιῶν του, δέχτηκε ἔπειτα τὴν κατάρα του· ὁ Σὴμ ὅμως καὶ ὁ Ἰάφεθ τὸν πλησίασαν χωρὶς νὰ τὸν δοῦν καὶ τὸν σκέπασαν· καὶ γι' αὐτὸ πῆραν τὴν εὐλογία του.

Τὸ Νῶε τὸν γύμνωσε τότε ἡ μέθη· τὰ κορίτσια τῆς Ἑλλάδος τώρα ποιοὺς τὰ γυμνώνει; Πῶς χωρὶς νὰ πιοῦν κρασί μεθοῦν, βγάζουν τὰ ροῦχα τους καὶ τ' ἀποθέτουν σὲ μιὰ γωνιὰ τῶν ἀποδυτηρίων; Γυμνὰ τὰ κορίτσια μας! Τί πάθατε, Ἑλληνίδες, καὶ πετάξατε τὰ ροῦχα σας; Ουγατέρες τῆς Ἑλλάδος, τί σᾶς εἶπαν καὶ σᾶς ἔπεισαν; τί κρασί σᾶς πότισαν καὶ σᾶς ζάλισαν, ὥστε νὰ χάσετε τὴ φυσικὴ γυναικεία ἀξιοπρέπεια καὶ νὰ ἐμφανισθῆτε γυμνές; Σκεπαστῆτε! Καὶ σεῖς, ἀδελφοὶ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, γίνετε Σὴμ καὶ Ἰάφεθ καὶ τρέξετε νὰ σκεπάσετε τὰ γυμνὰ κορμιά τους μὲ τὰ ράσα σας. Ἀλλὰ τί βλέπω; ἀντὶ γιὰ Σὴμ καὶ Ἰάφεθ, βλέπω ὄχι ἓναν ἀλλὰ πολλοὺς Χάμ, νέους καὶ γέρους καὶ κληρικούς ἀκόμη, νὰ τρέχουν στὰ γήπεδα γιὰ νὰ δοῦν τὶς μαθήτριες μὲ σόρτς! Τί πάθαμε; ἀποκτήσαμε ὅλοι ἀδιάντροπα μάτια; Γίναμε, ἀλλοίμονο, ὅλοι Χάμ; Ἄπιστοι, μὴ γελᾶτε. Δὲν εἴμαστε προφήτες, ἀλλὰ βάσει τῶν προφητικῶν κειμένων μιλοῦμε καὶ γράφουμε καὶ διαμαρτυρόμαστε καὶ λέμε, ὅτι ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου, ἔρχεται ἡ ῥομφαία· θὰ ἐρημώσῃ ἡ γῆ, θὰ τιναχτῇ ὅπως ἡ ἐλιά (βλ. Ἦσ. 24,13 καὶ «Σπίθα» 111/1950).

● Ἡ **Καينὴ Διαθήκη** βέβαια σαφῶς καταδικάζει τὸν γυμνισμό, ὅπως δείχνουν τὰ χωρία \* Μάρκ. 5,15. \* Λουκ. 8,27,35. \* Ἰω. 21,7. \* Πράξ. 19,16. \* Α' Τιμ. 2,9-10. \* Ἐβρ. 12,28 καὶ \* Α' Πέτρ. 3,3.

● Ἄλλ' ἴσως κάποιος, παρασυρόμενος ἀπὸ τὶς προόδους τῆς ἐπιστήμης, δὲν θέλει τώρα ν' ἀκούσῃ μήτε Ὅμηρο μήτε κλασσικούς μήτε πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μήτε προφῆτες μήτε εὐαγγελιστάς, ἀλλὰ μόνο σύγχρονα διδάγματα τῆς ἐπιστήμης. Πολὺ καλά. Ἐπιστήμη θέλετε ν' ἀκούσετε; Ἐπιστήμη ἀρμοδία νὰ μιλήσῃ γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶνε ἡ παιδαγωγική.

Λοιπὸν, ἀκόμη καὶ ἡ σύγχρονη **ἐπιστήμη**, μὲ τὸ στόμα τοῦ Σπυρίδωνος Καλλιάφα, καθηγητοῦ τῆς παιδαγωγικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τονίζει, ὅτι ἡ γυμνότης παρατηρεῖται μόνο σὲ ἐποχὲς καταπτώσεως τῶν κοινωνιῶν ἢ σὲ φυλὲς ἀγρίων. Σὲ ἄρθρο του γιὰ τὴν *αἰδῶ*, δηλαδὴ τὴ ντροπή, στὴ Μεγάλῃ Ἑλληνικῇ Ἐγκυκλοπαιδεῖα λέει, ὅτι εἶνε ἀναγκαῖα ἡ ἀγωγή τῶν νέων στὴν αἰδῶ καὶ καταλήγει: «Ἡ αἰδῶς εἶνε ἀξία ἀπόλυτη καὶ αἰώνια, ἡ δὲ ἀγωγή σ' αὐτὴν εἶνε καθῆκον κάθε ἐνηλίκου ποὺ δὲν παραπαίει». Καὶ τὰ σὸρτς ἀσφαλῶς δὲν εἶνε μάθημα ἀγωγῆς τῶν νέων στὴν αἰδῶ.

\* \* \*

Παρ' ὅλα ὅμως αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε **ὁ γυμνισμὸς καθημερινῶς κατακτᾷ ἔδαφος**, ὅπως δείχνει ἡ ἐντολὴ τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὰ σὸρτς.

Ἡ καθηγήτρια τῆς γυμναστικῆς ἀκούγεται νὰ διατάζῃ: «Νὰ προμηθευθοῦν ὅλες οἱ μαθήτριες σὸρτς». Τὰ παιδιὰ προβάλλουν ἀντιρρήσεις: —Οἱ γονεῖς μας δὲν ἔχουν χρήματα· κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ μᾶς ἀγοράσουν σὸρτς, στερήθηκαν καὶ τὸν ἐπιούσιο ἄρτο... Ἄλλα παιδιὰ λένε: —Ντρεπόμαστε νὰ βγοῦμε δημοσίως μὲ κοντὰ παντελονάκια καὶ μὲ τὰ χέρια τελείως ἀκάλυπτα... Ἡ καθηγήτρια γελά, θεωρεῖ τὶς μαθήτριες καθυστερημένα ὄντα. Οἱ μαθήτριες ἀπευθύνονται στὸ γυμνασιάρχη· κι αὐτός, ἀντὶ νὰ τὶς ἐπαιδέσῃ, **θέτει τὸ νόμο τοῦ ὑπουργείου πάνω ἀπὸ τὸν ἠθικὸ νόμο**. Σὲ τέτοιους ὁμως καθηγητὰς καὶ γυμνασιάρχους ἀπευθύνουμε δημοσίως τὸ ἐξῆς ἐρώτημα καὶ περιμένουμε ἀπάντησι.

Μπορεῖ μία Χριστιανὴ μαθήτρια νὰ παραβῆ τὸ νόμο τῆς Καινῆς Διαθήκης, νὰ φιμώσῃ τὴ συνειδήσί της ποὺ διαμαρτύρεται, νὰ στραγαλίσῃ τὴν παρθενικὴ ντροπή, γιὰ νὰ τηρήσῃ ἓνα τέτοιο φερμάνι; Δὲν ἀκούσατε ποτὲ τὸ ῥῆτὸ **«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»** (Πράξ. 5,29); Γύρω ἀπὸ τὴν ἔννοιά του στρέφεται, ἀπὸ τὰ χρόνια πρὸ Χριστοῦ ἤδη, μία περίφημη τραγωδία τοῦ Σοφοκλέους· ἡ **Ἀντιγόνη**, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἀδελφὴ της Ἴσμήνη, ὑπακούει ὄχι στὴ διαταγὴ τοῦ κράτους, τοῦ Κρέοντος, ἀλλὰ στὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς της.

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ δοξάστηκε ὡς ἡρώιδα τοῦ καθήκοντος.

Ὅποιοι πάντως θαυμάζουν τὰ σὸρτς τῶν Ἀγγλίδων καὶ τῶν Ἀμερικανίδων, **ὡς γυμνάζουν ἔτσι τὰ δικά τους κορίτσια** καὶ ὄχι τὶς Ἑλληνοπούλες.

Κ' ἐπειδὴ ἡ ἠθικὴ ἀντίστασι ὠρισμένων μαθητριῶν δὲν κάμπτεται, τὶς ἀπειλοῦν ὅτι, ἂν δὲν φορέσουν σὸρτς, δὲν θὰ πάρουν καλὸ βαθμὸ στὸ ἀπολυτήριον καὶ κινδυνεύουν νὰ μὴ γίνουν δεκτὲς σὲ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τῶν Α.Ε.Ι.: ἀπειλεῖται δηλαδὴ τὸ μέλλον τους γιὰ ἓνα σὸρτς! Ἔτσι **ἐξασκεῖται ψυχολογικὴ βία**. Ὁ διάβολος λέει: Μπρὸς ξεντυθῆτε, ἐγὼ ἐξουσιάζω· ἂν μὲ προσκυνήσετε, θὰ σᾶς δώσω τὰ πάντα (πρβλ. Ματθ. 4,9)... Θὰ ὑποκύψουν ἄραγε οἱ νέες; Ὁ Χριστός, ποὺ πιστεύουν, εἶνε νικοποιός· ἂν αὐτὲς δώσουν τὴ μάχη, ἐκεῖνος θὰ τοὺς δώσῃ τὴ νίκη.

\* \* \*

Νομίζω, ἀγαπητοί μου, πὼς **ἦρθε ἡ στιγμή ἡ φυλὴ μας ν' ἀντιδράσῃ** κατὰ τῆς κοινωνικῆς σήψεως. Καὶ ὑπάρχουν τρόποι. Κατ' ἀρχὴν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ μὴ ἐφαρμόσουν παρόμοιες ἀντιχριστιανικὲς διαταγές· ὑπεράνω ὅλων ὁ Χριστός. Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Β. Ἐξαρχος σὲ συνέδριον θεολόγων τόνισε τὴ συνταρακτικὴ ἀλήθεια, ὅτι τὰ σημερινὰ κρατικὰ σχολεῖα εἶνε παγανιστικά - εἰδωλολατρικά, κ' εἶνε ἀνάγκη νὰ ἰδρυθοῦν ἰδιωτικὰ ἐκπαιδευτήρια χριστιανικῆς ἀγωγῆς. Ἐπειτα οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων νὰ ξεσηκωθοῦν. Ὁ λαὸς μας νὰ ζητήσῃ, σὲ σοβαρὰ ζητήματα, πίστεως καὶ ἠθικῆς, νὰ καλῆται σὲ **δημοψήφισμα**. Ἡ ποιμαίνουσα ἐκκλησία νὰ λαλήσῃ μὲ παρρησία.

Χριστιανὲς Ἑλληνίδες, μὴ φοβηθῆτε μήτε νὰ ὑποκύψετε. Σὲ ζητήματα πίστεως καὶ ἠθικῆς ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ξέρει συμβιβασμούς. Τὸ σὸρτς ἐπάνω σ' ἓνα παρθενικὸ σῶμα εἶνε **ἡ σφραγίδα τοῦ ἑωσφόρου**. Μὴ δεχθῆτε τὸ σφράγισμά του. Προτιμότερο νὰ χάσετε καὶ ἐνδεικτικὰ καὶ ἀπολυτήρια καὶ πτυχία ἀκόμη παρὰ νὰ τὰ πάρετε προσκυνώντας τὸν διάβολο. Φανῆτε ἡρώιδες. Ὅχι δειλὲς καὶ ὑποχωρητικὲς Ἴσμήνες, ἀλλὰ γενναῖες καὶ ἄκαμπτες Ἀντιγόνας. Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σᾶς χαιρετοῦν οἱ γυναῖκες τοῦ Ζαλόγγου καὶ τῆς Ἀραπίτσας - Ναούσης. Δώστε κ' ἐσεῖς μὲ τὸ δικό σας τρόπο τὴ μάχη ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς τάξεως, ὅπως ἄλλοι ἔδωσαν μάχη γιὰ τὴν τιμὴ τῆς πατρίδος θυσιάζοντας καὶ τὴ ζωὴ τους.

Εἴθε ὁ νικοποιὸς Κύριος νὰ δώσῃ τὴ νίκη.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**