



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΚΘ'
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1743

Μεγάλη Παρασκευή πρωί
13 Ἀπριλίου 2012

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἐπάνω στὰ ἴχνη Ἐκείνου

«Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α' Πέτρ. 2,21)

Ἡ ζωὴ, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἔζησε πάνω στὸ μικροσκοπικὸ αὐτὸ πλανήτη ὁ Χριστὸς, ἀπὸ τὴ φάτνη μέχρι τὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ, ὑπῆρξε ὄντως ἀγία. Οἱ μαθηταὶ του, ποὺ ἐπὶ τρία χρόνια τὸν παρακολούθησαν ἀπὸ κοντὰ καὶ ἦταν αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι, ἔμειναν ἔκθαμβοι ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο του. Ὁμολογοῦσαν, ἔτοιμοι καὶ τὸ αἷμα τους νὰ δώσουν, ὅτι ὁ Διδάσκαλός τους δὲν ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ἐμφανίζονται, ἀλλὰ ὁ μοναδικὸς Διδάσκαλος ποὺ συνδυάζει ἄρμονικὰ θεωρία καὶ πρᾶξι, ἡ ἐνσάρκωσι μιᾶς θείας, ἀπολύτου, ἰδανικῆς ζωῆς, τὴν ὁποία οἱ ἀπόστολοι προβάλλουν σὲ ὄλους λέγοντας: **Μιμηθῆτε τον!** δὲν ὑπάρχει τελειότερο ὑπόδειγμα. *«Ἀμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α' Πέτρ. 2,22).* Καὶ τὸ ἐρώτημα, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε στοὺς ἐχθρούς του, *«Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46),* μένει ἀναπάντητο, γιατί ὅσο καὶ ἂν ἐρευνηθῇ ἡ ζωὴ του δὲν θὰ βρεθῇ οὔτε σκιά. **Εἶνε ὁ ἀκηλίδωτος.** *«Ἐκάλυπεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ» (Αββ. 3,3).*

Ἀληθινά, ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε ἡ τελεία ἀποτύπωσι τῆς ἀρετῆς. Καμμία ἔλλειψι, καμμία ὑπερβολὴ δὲν ἔχει. Ἡ ζωὴ του εἶνε ἡ ὠραιότερη σύνθεσι καὶ ἄρμονία τῶν ἀρετῶν, πραγματικὸ **ἄσμα ἁσμάτων θείας ἀγάπης,** ἡ ὁποία σὰν δέντρο οὐρανοφύτευτο διακλαδίζεται πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ φθάνει μέχρι τὸ τελευταῖο πλάσμα, μέχρι τὰ στρουθία καὶ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ. Ὅλους καὶ ὅλα ἀγάπησε ἡ καρδιά του. Ὡ Πιλᾶτε, ἄφησέ με στὸ σταυρὸ του νὰ βάλω τὴν ἐπιγραφὴ *«Διῆλθεν εὐεργετῶν» (Πράξ. 10,38),* πέρασε σκορπίζοντας παντοῦ τὸ φῶς.

Φῶς ὑπῆρξε ὅλη ἡ ζωὴ του. Δὲν ὑπάρχει ἐπεισὸδίό της του ποὺ νὰ μὴν ἔχη ἐνδιαφέρον γιὰ μᾶς. Ὁ Χριστὸς χάραξε τροχιά φωτεινῆ, ἴχνη ἀνεξίτηλα, πάνω στὰ ὁποῖα οἱ πιστοὶ κα-

λούμεθα νὰ βαδίσουμε, γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Ὅλη ἡ ζωὴ του εἶνε φῶς. Ἄλλ' ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀρετὴ του ἔλαμψε περισσότερο κι ἀπ' τὸν ἥλιο κι ἀπέσπασε τὴν ὁμολογία καὶ τῶν σταυρωτῶν του ποὺ εἶπαν *«Ὀντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν» (Λουκ. 23,48),* εἶνε οἱ τελευταῖες ἡμέρες, **οἱ ἡμέρες τῶν σεπτῶν του παθῶν,** ποὺ ἐορτάζουμε. Ἀλλὰ πῶς θὰ τὰ ἐορτάσουμε;

Ὁ καλύτερος τρόπος εἶνε ν' ἀτενίσουμε μὲ πίστι στὸ πρόσωπό του καὶ μέσα ἀπὸ τὶς λεπτομέρειες τῶν παθῶν ν' ἀκούσουμε τὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου: *«Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α' Πέτρ. 2,21).* **Νὰ ὁ ἰδεώδης κανόνας τῆς ζωῆς** τοῦ Χριστιανοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ αὐτὴ καλούμεθα νὰ βαδίσουμε στὰ ἴχνη τοῦ Ἰσταυρωμένου. Τί τιμὴ ἀλλὰ καὶ τί ἀσφάλεια! Ὅπως ἓνας ὁδοιπόρος ποὺ περνάει μέρη ξένα καὶ ἐπικίνδυνα προσέχει μὴ χάσῃ τὰ ἴχνη τοῦ ὁδηγοῦ του, ἔτσι καὶ ὁ πιστὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου, περνώντας μὲς ἀπ' αὐτὸ τὸν κόσμον μὲ τόσοις πειρασμοὺς καὶ σκάνδαλα, προσέχει νὰ **μὴ χάσῃ τὰ ἴχνη τοῦ Ὁδηγοῦ,** τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ προπορεύεται κρατώντας τὸ σταυρό, μᾶς δείχνει τὸ δρόμο — ὁ ἴδιος εἶνε *«ἡ ὁδός» (Ἰω. 14,6)* — καὶ μᾶς λέει: Ἀκολουθεῖτε με, μὴ παρεκκλίνετε δεξιὰ ἢ ἀριστερά, σὲ κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς ἔχετε με ὡς ὑπόδειγμα.

Ἄς ἀναφέρουμε **μερικὰ παραδείγματα.**

Ἐχεις πόνον, ἀδελφέ, στὸ σῶμα καὶ θλίψι στὴν καρδιά; Μήπως σὲ βρῆκαν συμφορές; Μήπως ἐχθροὶ ἀπειλοῦν τὴν περιουσία ἢ τὴ ζωὴ σου ἢ διαβάλλουν τὸ ὄνομά σου; Μήπως σ' ἐγκατέλειψαν φίλοι καὶ γυρίζεις ἔρημος; Τότε βρίσκεσαι κ' ἐσὺ ὅπως ὁ Κύριος στὴ Γεθσημανῆ τῆς ζωῆς σου. Μιμήσου τον. Ἀπομακρύν-

σου ὅπως ἐκεῖνος γιὰ λίγο «ὡσεὶ λίθου βολῆν» κι ἀπὸ τὰ πλέον δικά σου πρόσωπα, συγκεντρώσου στὸν ἑαυτό σου, ἄνοιξε τὴν καρδιά σου, ἔκχυσε τὸν πόνο σου. Ἄν προσευχηθῆς ὅπως ὁ Κύριος, θὰ αἰσθανθῆς παρηγορία, ἄγγελος θὰ σὲ ἐνισχύσῃ στὴν πορεία σου. Ἔτσι βαδίζεις πάνω στὰ ἴχνη ἐκεῖνου!

Ἄν δὲν ἔχῃς κόπους καὶ θλίψεις καὶ ἀγωνίες, τὰ γνωρίσματα τοῦ γνησίου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, τότε φοβήσου. Ὁ Χριστὸς δὲν γνώρισε ἀνάπαυσι· ὅλη ἡ ζωὴ του ἦταν ἀγώνας με ἀποκορύφωμα τὴν τελευταία ἐβδομάδα. Περισσότερο νὰ φοβηθῆς ἂν ἔχῃς χρήματα, πού μοιάζουν με τὰ ἀργύρια τοῦ Ἰουδα. Πρόσεξε πολύ. Γιατὶ ἐὰν ἄφησες τὴν καρδιά σου καὶ ἀγάπησε περισσότερο τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὸν Χριστό, τότε τὰ φιλήματα πού δίνεις τὶς ἡμέρες αὐτὲς στὴν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου καὶ τοῦ Ἑσταυρωμένου, εἶνε φιλήματα προδοσίας καὶ ὄχι ἀγάπης. Ἄν ἕνας πλούσιος ἀγαπᾷ τὸν Ἰησοῦ, θ' ἀκολουθήσῃ στὰ ἴχνη του καὶ θὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ θὰ θέσῃ στὴν ὑπηρεσία τῆς ὁ,τι ἔχει.

Εἶσαι φτωχός; Μιμήσου τὸν φτωχὸ καὶ πάσχοντα Ἰησοῦν. Εἶσαι πλούσιος; Μιμήσου πάλι τὸν Χριστὸ πού, ἐνῶ ἦταν πλούσιος, ἐκουσίως «δι' ἡμᾶς ἐπτώχευσε» (Β' Κορ. 8,9). Γίνε κ' ἐσὺ φτωχὸς γιὰ τοὺς ἀδελφούς σου, ὅπως ὁ Χριστὸς γιὰ σένα. Βάδισε στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, πού δὲν «εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20).

Παντοῦ ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ ἰδεῶδες πρότυπο. Πᾶμε **στὰ δικαστήρια**, καὶ βλέπουμε ἐκεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἑσταυρωμένου. Δὲν ὠδηγήθηκε καὶ ὁ Χριστὸς στὰ δικαστήρια; Ὡ Ἑσταυρωμένε, μεῖνε στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων, γιὰτὶ χωρὶς τὴ δική σου καθοδήγησι, ὁ μὲν δικαστὴς, ὅσο σοφὸς καὶ ἂν εἶνε, θὰ γίνῃ Ἄννας καὶ Καϊάφας στραγγαλίζοντας τὸ δίκαιο, ὁ δὲ μάρτυς θὰ γίνῃ ψευδομάρτυς σὰν ἐκεῖνους πού ἐμφανίσθησαν στὴ δική σου δίκη, αὐτοὺς πού παραπλανοῦν τὴ δικαιοσύνη.

Εἶσαι δάσκαλος; Δὲν ὑπάρχει γιὰ τὴν ἀποστολή σου τελειότερος τύπος καὶ ὑπογραμμός. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἰδεῶδης παιδαγωγὸς καὶ μπορεῖς νὰ τὸν μιμηθῆς. Ὅπως Ἐκεῖνος ἀγάπησε τὰ παιδιά, ἔτσι κ' ἐσὺ. Ἐὰν ὑπάρχη μαθητὴς ἐλαττωματικὸς, δύστροπος, διανοητικὰ καθυστερημένος, μεταχειρίσου τον εὐγενικά, ἐξάντλησε γι' αὐτὸν ὅλη τὴν καλωσύνη σου. Καὶ ἂν μὲν συγκινηθῆ, θὰ ἔχῃς σώσει μία ψυχή. Ἄν ὅμως μένη μέχρι τέλους ἀδιόρθωτος, ἐσὺ δὲν ἔχῃς εὐθύνη· ὁ,τι ἔπρεπε νὰ κάνῃς τὸ ἔκανες. Μιμητὴς τοῦ Θεοῦ Διδασκάλου, θὰ μπορῆς νὰ πῆς: «Πάτερ ἄγιε..., οὐς

δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας» (Ἰω. 17,11-12).

Ἡ ἁγία ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ πρότυπο μιμήσεως γιὰ φτωχοὺς καὶ πλουσίους, γιὰ δικαστὰς καὶ δικαζομένους, γιὰ δασκάλους καὶ μαθητὰς. Πρότυπο γιὰ τοὺς **ιερεῖς τοῦ Ὑψίστου**, πού ἐν τῷ προσώπῳ του βλέπουν τὸν ἰδεῶδη Ἀρχιερέα· καὶ γιὰ τοὺς **κυβερνήτας τῶν λαῶν**, πού ἐν τῷ προσώπῳ του βλέπουν τὸν Βασιλέα τοῦ κόσμου· ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σταυροῦ διδάσκει, ὅτι κυβερνᾶν = ὑπηρετεῖν καὶ θυσιάζεσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Πόσο διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ ὄψις τῆς γῆς, ἂν οἱ κυβερνήτες εἶχαν κανόνα τῶν ἐνεργειῶν τους τὴ ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου!

Γιὰ ὅλους μας τύπος καὶ ὑπογραμμὸς εἶνε ὁ Χριστὸς. Καὶ ὅσοι **ζητετε στὰ ξένα**, μὴ λησμονεῖτε τὴν πατρίδα· κάπου μία γριά μητέρα περιμένει μιὰ ἐκδήλωσι στοργῆς, ἕνα γράμμα. Μιμηθῆτε τὸ Χριστό, πού λίγο πρὶν παραδώσῃ τὸ πνεῦμα θυμῆθηκε τὴν παναγία Μητέρα του κ' εἶπε στὸν Ἰωάννη «*Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου*» (Ἰω. 19,27).

Ἄλλὰ καὶ **γιὰ τὴν πατρίδα** νὰ ἐνδιαφερώμεθα. Ὁ Χριστὸς δὲν ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν ἱερὰ γῆ ὅπου γεννήθηκε. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του εἶπε ἀπευθυνόμενος πρὸς τὴν ἁγία πόλι: «*Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὡς τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε*» (Ματθ. 23,37). Ἐνῶ ἀγκαλιάζει ὀλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ πάσχει γι' αὐτήν, δὲν λησμονεῖ καὶ τὴν ἱερὰ γῆ τῆς πατρίδος.

* * *

Ἀγαπητοί μου! Ὁ ἰδεῶδης κανόνας γιὰ νὰ ρυθμίζουμε τὴ ζωὴ μας εἶνε ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Κάθε φορὰ πού βρισκόμαστε σὲ ἀμηχανία τί νὰ πράξουμε, ἄς ρωτᾶμε: **Τί θὰ ἔκανε ὁ Χριστός**, στὴν περίπτωσί μου; Καὶ ὁ,τι θὰ ἔκανε ἐκεῖνος, ἄς κάνουμε κ' ἐμεῖς. Εἶνε ὁ **Ὁδηγός** μας. «*Καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν*», ὀφείλουμε κ' ἐμεῖς νὰ περιπατοῦμε (Α' Ἰω. 2,6).

Ἄς τὸν ἀκολουθοῦμε παντοῦ. Καὶ ὅπου ἐκεῖνος ἔδωσε τὴ μάχη γιὰ τὸ καλὸ, τὸ ὠραῖο καὶ τὸ ἀληθινὸ, ἄς δίνουμε κ' ἐμεῖς τὴ μάχη μας, ἕως ὅτου καὶ ὡς ἄτομα καὶ οἰκογένειες, ἀλλὰ **καὶ ὡς σύνολο καὶ ἔθνος**, τὸν ἀκολουθήσουμε βαδίζοντας στὰ ἴχνη του, γιὰ νὰ γίνῃ ἡ πατρίδα μας κοινωμία ἀγγέλων, τόπος ἁγίων, ἕνας ἐπίγειος παράδεισος με κυβερνήτη τὸν Χριστό, τὸν ὁποῖον, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**